

In het seizoen '65-'66 telt RKAFC 8 seniorenelftallen. Daarnaast zijn er 7 junioren- en 11 adspirantenelftallen. Er wordt slechts één elftal kampioen, namelijk Adspiranten E. Het eerste elftal eindigt in de 3<sup>e</sup> klasse in de middenmoot.



Adspiranten E (ongeslagen kampioen in het seizoen 1965-1966)

Staande v.l.n.r.: Jan Nieuwenhuizen (leider), Paul Schutte, Jaap Souverein, Dirk Pronk, Bert Bruin, Willem Simonsma en Nico Pepping

Gehurkt v.l.n.r.: Hans Ruiter, Gerard Beentjes, René Stet, Gerard Knuist, Jan Smit en John Zuurbier

Financieel gezien gaat het goed met de club. De totale ontvangsten van de club zijn f 29.423,32. Dit bedrag is voornamelijk samengesteld uit de opbrengsten van de contributie, de entreegelden en de zogenaamde pool. Er wordt f 25.387,66 uitgegeven, zodat er sprake is van een positief saldo van f 4.035,66. De belangrijkste uitgavenposten voor de vereniging zijn reiskosten, huur accommodatie, materialen, bondskosten, trainingskosten, representatie, terreinkosten en drukwerk.

De opbrengst van de vorig jaar gestarte Actie Clubhuis valt wat tegen, en komt neer op een bedrag van ca. f 1000,-. Oorzaken hiervoor zijn dat het aantal deelnemers tegenvallend is, en dat het eerste elftal te weinig doelpunten scoort. Bepalend voor het bedrag dat de deelnemers uiteindelijk moeten betalen is immers het aantal doelpunten dat het eerste elftal meer vóór heeft dan tegen. Het doelsaldo komt uiteindelijk uit op 42 voor en 31 tegen. Dit werd door niemand precies geraden. Oud-secretaris S. Spruit zat er echter het dichtst bij, zodat hij de prijs van f 50,- in ontvangst mocht nemen. Hij stelde dit bedrag echter meteen weer ter beschikking aan de actie.

De actie wordt daarna in allerlei andere vormen voortgezet. De organisatoren beogen de komende seizoenen steeds een opbrengst van f 1000,- en zien deze activiteiten als voorlopers op een werkelijke grote actie, een actie die moet leiden tot de bouw van een nieuw clubhuis.

Een andere vorm van actie is de actie Offerzakje. Bij het clubblad ontvangen de leden allen tevens "een soort vastenzakje". Men wordt gevraagd hierin een gift te doen t.b.v. het nieuwe clubhuis. De actie wordt nogal bekritiseerd, maar heeft toch nog een opbrengst van f 234,50.

Weer een andere vorm is de actie Uitblinkers. De deelnemers betalen een rijksdaalder en gokken daarmee op de 5 beste spelers van het eerste elftal van het seizoen '66-'67.

Tijdens de jaarvergadering krijgt de actie nog een vervolg. Er wordt dan, volgens het clubblad, "door 47 aanwezigen voor het clubhuis f 113,83 bijeengebracht, of gemiddeld f 2,42 per persoon. Een fraai gemiddelde. Waarschijnlijk dankten wij dit aan de unieke aanwezigheid van 2 Dames op de jaarvergadering, die op verzoek direct bereid waren als "ophaalster" te fungeren. Hartelijk dank daarvoor."

Ook in 1966 zijn er van die "stille" vrijwilligers, die op de achtergrond zo veel werk doen voor de club. De redactie van het clubblad probeert d.m.v. het artikel "Portret van twee AFCers" twee mensen de aandacht en waardering te geven die deze mensen echt verdienen. Het gaat hierbij om de heren Alex Souverein en de heer Stuyfbergen, ook wel mijnheer Stuif genoemd. De belangrijkste werkzaamheden van deze mannen zijn krijtlijnen trekken, tegels vlakken, schilderen, schoonmaken van de kantine en kleedkamers. Niet voor niets worden zij gezien als "twee pijlers van de AFC-fundering".

De rol van de G.A., de geestelijk adviseur, wordt binnen RKAFC, maar ook binnen vele andere katholieke verenigingen, steeds kleiner. Bij AFC is hij anno 1966 afgezien van de jaarvergadering in ieder geval zelden aanwezig bij vergaderingen of andere activiteiten. Ook in het clubblad is eigenlijk nooit meer een bijdrage van de G.A. te lezen. Uit het woordje dat de geestelijk adviseur nog houdt tijdens de jaarvergadering valt op te maken wat hiervoor de achterliggende reden is. Hierin zegt hij immers dat de aandacht van de priesters in 1966 voornamelijk gericht is op "persoonlijke contacten met de parochianen, en op vernieuwende praktijken in de zielzorg, waardoor er weinig of geen tijd voor de verenigingen beschikbaar blijft".



"Actie"-foto uit de wedstrijd HSV 1 - RKAFC 1

De speler op de bal is Frans de Laat

Tot slot nog twee artikeltjes uit de clubbladen van 1966. Eerst een aflevering uit de zogenaamde moppenhoek, daarna een stukje over de bijverdiensten van Jan Kooge.

DE MOPPENHOEK.

ingezonden door: G. van Lith.

Voetbalwedstrijd van olifanten tegen muizenelftal. In het heetst van de strijd trapt olifant op muis. De olifant haalt de muis onder zijn voet uit de prut vandaan en biedt zijn excuses aan en betuigt zijn spijt over het gebeurde, waarop de muis de olifant een schouderklopje geeft en antwoordt: "Ik neem het je echt niet kwalijk jumbo, het had mij ook kunnen gebeuren."

Bij de kapper.

kapper: En Piet, waar ga je dit jaar heen met vakantie?

Piet: Dit jaar wordt het Rome.

Kapper: Dan ga je zeker ook naar de St. Pieter?

Piet: Ja, zeer zeker.

5 weken later

Kapper: Ha, die Piet, leuke vakantie gehad?

Piet: Ja, erg leuk, ik heb de paus nog gesproken.

Kapper: Ook nog de zegen gehad?

Piet: Hij heeft wel zijn hand op m'n hoofd gelegd.

Kapper: En wat gebeurde er toen?

Piet: De paus zei: "Joh, wat ben jij slecht geknipt."

VLAGGESCHIP:

Na linksback Jan Haazelaager nu weer het woord aan een voorhoede-speler en wel Jan Kooge.

Jan gaat een praatje houden over het onderwerp:

"BIJVERDIENSTEN"

Een moeilijke opgave, dacht ik toen deze mij werd gegeven.

Ik ga het hebben over bijverdiensten. Wat is de definitie van bijverdiensten.

Het antwoord luidt: Bijverdienste is het zich verwerven van kapitaal als aanvulling om de secundaire levensbehoeften te bevredigen.

We gaan dit met een voorbeeld illustreren via mijn voetballeven.

In mijn jeugd was ik aangesloten bij R.K.A.F.C.

Via Welpen, Adspiranten, Junioren, Senioren, 16 jaar oud speelde ik in het Eerste Elf-tal.

Na enkele jaren lonkte Profklub Alkmaar '54. Gevolg: een kontrakt met Alkmaar '54.

Bij deze vereniging heb ik negen jaar gevoetbald en bewaar er zeer leuke herinneringen aan, zoals wedstrijden tegen o.m. Ajax, Feyenoord, Sparta, enz. enz. En ook aan het voetballen bij N.V. P.T.T., waarmee we van 9 t/m 17 juni 1959 te Brussel een grootse triomf behaalden: De Europese Titel.

Dus de bijverdiensten en de leuke herinneringen hielpen mij een levensideaal te verwerkelijken en ben daar in geslaagd.

Onze wens om een eigen home te bezitten was een stimulans om de liefde tot het voetballen te combineren met het zakelijke.

Momenteel is het zo, dat ik weliswaar de bijverdienste van Alkmaar '54 mis, doch de keerzijde van de medaille is de vreugde, die ik weer beleef door het spelen bij R.K.A.F.C.

Jan Kooge.