

De secretaris begint het jaarverslag over het seizoen '46-'47 in jubelstemming: "Vele malen heeft een AFC Secretaris dit (hij doelt met "dit" op het schrijven van het jaarverslag) vóór mij gedaan. Weinigen hebben dit echter zóó enthousiast kunnen doen als ik. Aan mij is n.l. het voorrecht gegeven in dit verslag melding te kunnen maken van een groote gebeurtenis in het leven van onze club: het bereiken van de groote K.N.V.B. (verderop in het verslag wordt de KNVB zelfs aangeduid met "de groote Koninklijke"). In het afgelopen seizoen is het doel bereikt waarvoor wij allen zoo met hand en tand hebben gestreden. Dit is het mooiste cadeau, dat wij onze club in het jubileumjaar hebben kunnen geven. Dat dit reeds in het tweede jaar van ons nieuw leven na den bezettingstijd bereikt is, stemt ons tot groote vreugde en is een bewijs van de groote innerlijke kracht van onze vereniging." (Er wordt over een jubileumjaar gesproken, omdat op 1 december 1946 de club 12½ jaar bestond.)

Het bereiken van de KNVB heeft te maken met het kampioenschap dat het eerste elftal in 1947 behaalt. Het eerste speelt in het seizoen '46-'47 in de eerste klasse van de DHVB. Na het spelen van enige promotiewedstrijden wordt de club kampioen van de afdeling, en zodoende 4<sup>e</sup> klasser (van de KNVB). Als grondlegger van het kampioenschap wordt in het jaarverslag nadrukkelijk genoemd de toenmalige trainer, de heer C. Hoek. (Deze trainer was jarenlang werkzaam bij AFC: van 1940 tot 1951, en van 1955 tot 1957.) Het kampioenschap wordt uiteraard groots gevierd, met o.a. een onvergetelijke triomftocht van het elftal door de stad "met St. Caecilia voorop".

**de a.f.c.-er** 2e jaargang  
No. 16  
Juli-Augustus 1947

---

Redactie en administratie: Abonnementsprijs:  
Jac. A. Smit, Akkerhoornbloemstraat 18 12½ ct. per nummer, franco p. post

---

**R.K.A.F.C. in de K.N.V.B.**

*Prachtig slot van Jubileumseizoen 1946-1947*

R.K. A.F.C., dat in December 12½ jaar bestond, heeft haar seizoen tot een groots einde gebracht.

Na een zware competitie werd het kampioenschap behaald en de kroon op het werk werd gezet, toen R.K. A.F.C. op Zondag 27 Juli de wedstrijd A.F.C. I—S.E.W. I tot een keurig einde bracht.

Daarom, A.F.C.-ers van het eerste, G.A., bestuur, trainer, E.C. en allen, die tot dit succes hebben bijgedragen

**PROFICIAT !!!**

U hebt de R.K. sport in Alkmaar de plaats gegeven, die haar op het moment toekomt. Laten wij ons allen hernieuwd en met volle energie inzetten om te komen tot nog hogere resultaten met onze eigen voetbalvereniging

**R.K. A.F.C.**

Hieronder een foto van het kampioenselftal van het seizoen '46-'47.



Staan v.l.n.r. : C. Hoek (trainer), I.J. Termaat, D. Butter, Th. Brouwer, Nic. Heijnis, G. Kuilboer en H. ten Berge (voorzitter)  
Gebukt v.l.n.r.: Jb. Verberne, P. Langendijk, en C. Kleibroek (aanvoerder)  
Gehurkt v.l.n.r.: Jb. Schoen, J. Kwant, en C. Stam

In het archief van de De Vrije Alkmaarder staat een verslag van de kampioenswedstrijd tegen ZAP.

## R.K.A.F.C. I kampioen!

Met nog 10 minuten te spelen, plaatste Jb. Schoen een vrije trap over de ZAP backs. Termaat gaf de bal een tikje naar Heijnis en... goal!! (1-0) Die goal bracht tevens AFC I het kampioenschap met recht uit het vuur gesleept! Het begin van de wedstrijd tegen ZAP was een vreemd geschutter, doch na een kwartier spelen komt er lijn in. AFC neemt het initiatief, maar de voorhoede, kan de juiste afwerking niet vinden. Een maal zagen wij Nuyens van ZAP een kogel afvuren, die de AFCers enige benauwdheid bezorgde, doch Kwant redt keurig.

Na de rust komt er een verfrist ZAP het veld op. Zij weten nu enige kansen te scheppen voor het AFC-doel. Maar het blijft bij de kansen. A. F.C. probeert het ook eens, doch ZAP

achterhoede, goed gesteund door haar middenlinie, ruimen steeds goed op. Eerst wanneer de bewuste vrije trap komt, leidt AFC met 1-0 ZAP zet de tanden op elkaar, doch nu staat er een muur voor het AFC doel en de laatste minuten verlopen voor de plm. 300 AFC-supporters in benauwde spanning. Als de uitstekend leidende Koelink het einde fluit, stormt een enthousiaste menigte het veld op, om de AFC-ers met hun behaalde kampioenschap te feliciteren.

Niet alleen het eerste elftal viert dit jaar een kampioenschap. Ook het derde seniorenelftal wordt kampioen en wordt daarom voortaan "het gouden derde" genoemd. Hieronder een wat wazige foto van dit kampioensteam.



Staannd v.l.n.r.: de scheidsrechter, C. Laas, J. Klaver,  
Cor Dijkers, A. Spaans, ? (vermoedelijk N. Stam), en G. Kuilboer  
Midden v.l.n.r.: Jan Tijm, Wim Brugman en C. Schalkwijk  
Gehurkt v.l.n.r.: W. Hoebe, Theo Wentink en Siem Smit

In de jaren '46-'49 worden meer dan 100.000 Nederlandse dienstplichtige militairen naar Indonesië verscheept om daar mee te doen aan de zogenaamde politionele acties. Doelstelling van deze acties is handhaving van het Nederlandse gezag in de toenmalige kolonie Indië. Ook meerdere AFC-leden zijn om deze reden naar Indië vertrokken. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat het ledenaantal in tegenstelling tot het jaar ervoor niet verder groeit. Ook heeft het tot gevolg dat het laagste seniorenelftal, het 5<sup>e</sup>, voortijdig uit de competitie teruggetrokken moet worden.

In het clubblad van RKAFC worden in 1947 regelmatig stukjes geplaatst over of van leden die op dat moment in Indië verblijven. Hieronder "een brief uit Indië" van Cor v. d. Weijde.



In het jaarverslag staat de secretaris ook nog even stil bij het éénjarig jubileum van het cluborgaan. Hij meldt dat het clubblad, de AFC-er, in een behoefte voorziet en dat het veel bijdraagt tot versteviging van de onderlinge band tussen de leden.

Ook wordt er in het verslag nog even aandacht besteed aan de veteranenafdeling. De veteranen laten in het seizoen '46-'47 weinig van zich horen. De secretaris heeft daar de volgende verklaring voor: "Misschien vonden ze het dit jaar een te droge boel, want ze houden nogal van een "natje"."

In 1947 krijgt AFC van de Alkmaarse R.K. Geestelijkheid 1000 gulden aan subsidie. Mede daardoor wordt het jaarverslag beëindigd met het volgende citaat: "Wij kunnen terugzien op een prachtig seizoen. Seizoen 1946/1947 zullen we nimmer vergeten. Hopen we, dat het ook in de toekomst steeds crescendo zal gaan. Lang leve R.K.A.F.C."

Op 5 september 1947 wordt de jaarvergadering van de club gehouden in café Beemster aan het Waagplein. Uit de notulen van deze vergadering het volgende:

Aan de leden wordt gevraagd zo goed mogelijk voor hun sportkleding te zorgen. Het is in de naoorlogse jaren lastig om aan nieuwe (sport)kleding te komen, daarom meldt het bestuur: "De huidige textielmoeilijkheden zijn bekend." Men voegt er echter nog fijntjes aan toe: "In ieder geval kunnen de leden ieder voor zich zorgen voor een schoon shirt en een schoon broekje."

"De Commissie van Materieel deelt mede dat de bezem gesneuveld is, stoffers en emmers zijn weg. Verder zijn er 3 goeie ballen, 5 in reparatie en 2 nieuwe op komst."

Tot slot nog een stukje (waarschijnlijk geschreven door Broeder Amandus) uit het clubblad. Het betreft een waarschuwing voor de jeugdspelers van de club om toch vooral goed uit te kijken bij de gevaarlijke spoorwegovergang die tussen het A- en B-veld ligt.

### **Tot slot . . . nog even geschrokken**

Toen wij, jullie weten wel, tegen vijf uur, nog even op het terrein waren, hoorden wij iets en . . . de elektrische was voorbij. Weten jullie nog, hoe dat vorig jaar ging: Lang van te voren hoorde je, dat er een trein aankwam. Je keek in de richting van Heiloo, niets te zien; aan de andere kant, ook niets te zien. Toch kon je duidelijk horen, dat er 'n trein aankwam, maar zou die nu uit Amsterdam of van ons Alkmaars station komen? Ha, daar is ie, de rookpluim boven de bosjes, verraad dat ie uit Alkmaar komt; daar komt de locomotief al aangerold, de eerste wagen, de tweede wagen, enz. Zo was het ja, maar nu snellen er ieder uur minstens twee elektrische treinen voorbij en morgen of overmorgen waarschijnlijk nog meer. Jongens, voor dat we van 't jaar weer gaan spelen, mogen jullie er van te voren wel eens goed aan denken, dat er onder iedere wedstrijd vier treinen voorbij komen, je hoort ze en ze zijn voorbij.

Dus: weest uiterst voorzichtig wanneer je op het B-terrein moet zijn. Altijd uitkijken en nooit zonder een geleider over de spoorbaan!

B. A