

Tien dagen na de bevrijding van ons land, op 15 mei 1945, wordt er eindelijk weer eens een bestuursvergadering gehouden. In de notulen van die vergadering staat te lezen dat het gehele bestuur "in blok" wenst te bedanken. Ten eerste doordat de bestuursleden zich niet geheel voor de vereniging kunnen geven wegens werkzaamheden, ten tweede vindt men dat er jong leven in het bestuur moet komen.

Op 10 juli vindt een ledenvergadering plaats. De 2^e voorzitter heet "de in groote getalen opgekomen leden hartelijk welkom, in het bijzonder die leden die uit het buitenland zijn teruggekomen, en allen die zich weer als lid hadden opgegeven wat hij een zeer verheugend feit vond." Hij spreekt tevens de hoop uit dat RKAFC weer een gezonde vereniging mag worden "na de moeilijke jaren die achter onze rug lagen". Na de opening staat de vergadering bijna geheel in het teken van het aftreden van het oude bestuur en de verkiezing van de nieuwe bestuursleden.

Na de verkiezingen wordt nog gediscussieerd over de waarde van de geestelijk adviseur binnen de club. Binnen de vereniging zijn immers wat stemmen opgegaan dat de club niet veel heeft aan de geestelijk adviseur. De G.A. gaat vervolgens zelf in de verdediging en meldt dat hij door drukke werkzaamheden de laatste tijd weinig tijd had voor de club, maar dat hij zich nu weer ten volle kan geven aan de vereniging. Als hij daarna meldt dat hij contact heeft gezocht met "den Geestelijken in Alkmaar", en dat hij propaganda heeft gevoerd in de kerken, "waarvan den eersten predikatie en collecte reeds den 8 Juli in de St. Laurentiuskerk had plaats gehad en de som van f650,- had opgebracht wat een mooi resultaat was", volgt een hartelijk applaus bij de leden en daarmee is de discussie over de waarde van de geestelijk adviseur voorlopig afgesloten.

In de rondvraag wordt gevraagd of de koeien die op het terrein lopen er niet af kunnen. "De koeien zullen zeker van het terrein afgaan", zo antwoordt het bestuur op de vraag over de koeien. "1 gaat er met Aug af, en vanaf december, als de nieuwe huurtermijn ingaat, zullen geen koeien meer worden toegelaten."

In de rondvraag wordt tevens voorgesteld "om uit dankbaarheid voor den terugkomst van onzen leden uit het buitenland en tot heil van onze vereniging met den stillen omgang mede te loopen". Dit voorstel vindt aller instemming. Alle leden zullen op zondag 15 juli proberen aanwezig zijn "om aan God onzen dankbaarheid te toonen".



Het nieuwe bestuur, o.l.v. de nieuwe voorzitter dhr. H. ten Berge, komt voor het eerst bijeen op 16 juli 1945. Uit de notulen van die vergadering blijkt dat de geestelijk adviseur zijn best blijft doen om de (bestuurs)leden van zijn nut voor de vereniging te overtuigen. Hij zal namelijk zorgdragen voor nieuwe vlaggetjes, zowel hoekvlaggen als grensrechtvlaggetjes.

Op de ledenvergadering van 3 augustus komt bovengenoemde koe nogmaals ter sprake. In de notulen staat het volgende: "Verder zit de heer Stam de koe dwars. Toegezegd wordt tot de koe het verzoek te richten of zij haar diner op het achterterrein zou willen gebruiken."

Voetbal.
Het bestuur van de Alkmaarsche voetbalvereniging „Alkmaar“-Go-ahead heeft het initiatief genomen tot het houden van z.g. „Bevrijdingswedstrijden“, op het terrein van de vereeniging, op Zondag 10 Juni.
Hieraan zullen deelnemen een Alcmari-Vitrix combinatie, een Alkmaarsche-Boys combinatie, de R.K. A.F.C. en Alkmaar-Go-ahead.
Het programma is als volgt samengesteld:
10 uur Alkmaar-Go-ahead - Alkm.-Boys comb.
11.30 „ Alcmari -Vitrix comb. - R.K. A.F.C.
2 „ Verliezersfinale.
3.30 „ Finale.

Na de bevrijding komt het voetbal in Alkmaar weer tot leven.
Bovenstaand artikel is afkomstig uit de De Vrije Alkmaarder van 8 juni 1945.

Aan allerlei zaken is te merken dat de vereniging, die tijdens de laatste oorlogsjaren behoorlijk ingeslapen was, weer tot leven komt. De competitie start in 1945 pas in november. Maar om weer wat "leven in de voetbalbrouwerij te brengen" heeft de voetbalbond bekerwedstrijden uitgeschreven voor de periode tot november. Ook wordt weer gestart met de winter(zaal)training (voortaan zal deze training op de donderdagavond plaatsvinden, en niet meer op de vrijdag, daar deze dag "zoo kort bij de zondag den speeldag valt") en de zogenaamde clubavonden. De materialen voor de kleedkamers zijn inmiddels aangekomen zodat timmerman - metselaar Brouwer de kleedkamers in orde kan maken. De schilder krijgt opdracht de kleedlokalen alsmede de "coalpalen" op te knappen. Op 19 augustus is de feestelijk heropening van het terrein met een speciale wedstrijd tegen stadsgenoot Alkmaarse Boys. Het traditionele gezamenlijke ontbijt kan die dag nog niet gehouden worden, dit "wegens gebrek aan ingrediënten voor dit ontbijt". Wel vindt op 19 augustus tevens een reclamecampagne plaats, waarbij propaganda gemaakt zal worden voor RKAFC. Bij de 3 kerken worden na de heilige missen circulaire's uitgedeeld aan de aanwezige gelovigen. Er wordt een speciale feestcommissie samengesteld die de taak krijgt een feestavond te organiseren "die klinkt als een klok, daarmede bijdragende tot het populair maken van onze club".

De aspirantencommissie heeft dringend nieuwe medewerkers nodig. Een paar mensen bieden zich spontaan aan. Tevens wordt geconstateerd dat er diverse nieuwe broeders naar Alkmaar komen. "Na aanvang van het nieuwe schooljaar zal gepoogd worden een paar broeders te interesseren voor deze commissie."