

In 1954 wordt een start gemaakt met betaald voetbal. Op 14 augustus wordt de eerste profwedstrijd onder auspiciën van de pas opgerichte Nederlandse Beroeps Voetbal Bond gespeeld tussen Alkmaar '54 en Venlo. Later in het jaar, in november, besluiten de NBVB en de KNVB te fuseren en wordt er een gezamenlijke profvoetbalcompetitie gestart.

Veel amateurvoetbalverenigingen, ook RKAFC, maken zich zorgen over de toekomst. In de notulen van de algemene ledenvergadering van de club van 13 juli staat het volgende: "De voorzitter meent echter ons ook attent te moeten maken op enige donkere opkomende wolken. Hoe zal 't gaan met de Beroepsvoetbal? Wat zijn de gevolgen voor ons? Wij wachten met spanning af." De geestelijk adviseur reageert hierop en meldt dat hij de opkomst van het Beroepsvoetbal betreurt. "Krijgt men beter voetbal door f 10,- te betalen? Principes, onze principes - opvoeding van de jeugd - gaan verloren. Door de Beroepsvoetbal komt de jeugd in gevaar. Een beroepsvoetbalclub heeft slechts interesse voor hoogstens 16 spelers. De rest interesseert ze niet." In het jaarsverslag over het seizoen '53-'54 geeft ook de secretaris zijn visie op profvoetbal: "Bedenk dat het voor onze principiele vereniging, indien de Beroepsvoetbalsport volledig doorgezet zou worden, zéér, zéér moeilijk zou worden onze mooie prachtige jeugdafdeling te handhaven. Dit zou een ramp voor de R.K. verenigingen betekenen. Wij hopen daarom dat de KNVB er uiteindelijk in zal slagen die vorm te vinden, waarbij het ideaal niet geheel zal worden prijsgegeven."

Ondanks de "donkere wolken" zijn er ook nog mooie gebeurtenissen te melden uit het jaar 1954. Allereerst is daar in de maand mei de viering van het 20-jarig bestaan. Op het programma staan o.a. een Heilige Mis met gezamenlijk ontbijt, nederlaagwedstrijden van het eerste elftal tegen Alkmaarse Boys, DEM en HSV, een receptie, en twee feestavonden in het Gulden Vlies. Allen zijn het erover eens dat bovengenoemde activiteiten in een gezellige en beschaafde sfeer hebben plaatsgevonden.



De voorkant van de jubileumuitgave van het clubblad van mei 1954

Een ander hoogtepunt is het kampioenschap van het eerste elftal, dat na een spannende competitie, met DTS als belangrijkste mededinger, behaald wordt, en de daaropvolgende promotie van het eerste elftal naar de 3<sup>e</sup> klasse, na een tweetal spannende promotiewedstrijden tegen concurrent EVC.



Een spannend moment uit een van de twee wedstrijden tegen EVC



Het eerste elftal: Kampioen van de 4<sup>e</sup> klasse, seizoen '53-'54

Staan v.l.n.r.: Grensrechter van den Aakster, Bertus Dorrestein, Jan de Lange, Joop Popma,  
Nico Wester, Wim Hoeben, Jo Tijn en trainer Eversteijn  
Knielend v.l.n.r.: Piet Tijn, Jan Kooge, Jan ten Have, Jaap de Nijs en Arie de Lange





Een actiefoto uit oktober 1954

Het betreft hier de derby tegen Alcmara Victrix. De wedstrijd werd verloren met 1 - 4.

Op de foto zien we Wim Hoeben (l.) en Jan Kooge (r.) in de gloednieuwe blauwe shirts.

Let vooral eens op het publiek dat voor deze wedstrijd massaal naar de Westerweg is gekomen.

AFC heeft in 1954 450 spelende en 200 steunende leden. Het beschikt tevens over een actieve supportersvereniging van ongeveer 600 leden. Deze vereniging organiseert in het seizoen '53-'54 o.a. een aantal klaverjasdrives en een St. Nicolaasavond. AFC heeft 4 senioren-, 5 junioren- en 6 adspirantenteams, en daarnaast nog een onbekend aantal welpenteams.

Naast het eerste elftal wordt er nog één elftal kampioen, namelijk Adspiranten D. Dat er maar weinig adspirantenteams kampioen zouden worden, wist men al van te voren. De competitieleiders hadden immers voor aanvang van de competitie gezegd: "Dat moet nu maar eens uit zijn met dat gekampioen van die AFC Adspiranten. We zullen ze eens extra zwaar indelen."

De juniorenafdeling wordt nog steeds geleid door de heer Borst. Deze heeft echter "snode plannen om zich niet meer beschikbaar te stellen. Na de toezegging dat een commissie van 10 man hem bij het vele werk zal assisteren, was de hr. Borst tenslotte bereid aan te blijven." Over Junioren B van dat seizoen nog het volgende: "Vermeldenswaard is de 25-0 overwinning op Zeevogels B. We vermoeden, dat de Zeevogels meer in de lucht hebben gezeten dan op 't veld gelopen."

De welpenafdeling wordt in 1954 nog steeds beschouwd als een zeer moeilijke afdeling. "Om die kleine jongens week in week uit bezig te houden - ja te laten voetballen zonder de steun van competitiewedstrijden, zonder dat ze hun interesse voor de voetbal verliezen en alles op ons slechtste terrein is een geweldige prestatie." Gelukkig zijn er wel een aantal toernooien voor de "koters", en gelukkig is er ook af en toe succes. "Een succes moet nog even vermeld worden, nl. bij Amstelwaluwen sleepten die kleine donders 2 eerste prijzen weg."

De accommodatie is wat het A-veld betreft "in één woord af". Er zijn nieuwe kleedkamers, waaraan alleen nog de verlichting ontbreekt. "Als je nu naar de oude kippenhokken kijkt, moet je toch constateren: wat is dat ontzettend verbeterd" De tribune bevindt zich in "blakende welstand". De toegang heeft een lijk verf gekregen, en de "bewaking" is in goede handen bij "dhr. Hoeben op de lange afstand en zijn trouwe viervoeter op de korte afstand. Als er onraad dreigt en een invasie van de jeugd op komst is, maakt het zwartje even een sprint over ons terrein en verdwenen is het gevaar."

De toestand van de twee andere velden is minder rooskleurig. In het jaarverslag staat hierover het volgende: "Ons B terrein aan de Overdie is begroeid met hoog onkruid. Dus dat duurt nog even. Ons C terrein laat ook - we weten het - veel te wensen over. We zullen trachten dit zo goed mogelijk te verbeteren. Een ideaal terrein zal het nooit worden. Het wachten is op ons terrein aan de Overdie, dat volgens de gemaakte plannen prima wordt. Het is erg jammer dat dit echter zo lang moet duren."

Als je in de verslagen uit 1954 leest dat AFC opnieuw heeft deelgenomen aan de bedevaart naar het Mariaoord Heiloo, en dat het bestuur en de geestelijk adviseur het onbegrijpelijk vinden en betreuren dat er in tegenstelling tot de jeugd maar heel weinig senioren van de club aan die bedevaart hebben deelgenomen, krijg je enerzijds het idee dat het jaar 1954 heel lang geleden is. Anderzijds kom je in dezelfde verslagen of in het clubblad van dit tijd ook al namen tegen van personen of leden die nu nog steeds aan de club verbonden zijn, of tot voor kort waren. Zo staat er bijvoorbeeld geschreven dat Jan Leek geslaagd is voor het examen jeugdleider KNVB ("ook het Katholieke gedeelte werd met goed gevolg afgelegd"), dat het bestuur er bezwaar tegen maakt dat J. Kooge en A. de Lange "een meisje meenemen, terwijl dit uitsluitend voor verloofden of getrouwden geldt", en dat de firma Erkamp voor f 375,- het licht in de nieuwe kleedkamers zal gaan aanleggen.

Hieronder twee stukjes uit het clubblad van 1954. Eerst het stukje waarin staat dat Jan Leek gediplomeerd jeugdleider is geworden, vervolgens een "woensdagavond-overpeinzing" van Ceedee, Cor Dijkers.

### **Cursus Jeugdleider K.N.V.B.**

De heren Jan Leek en Jan v. d. Aakster slaagden onlangs voor het examen jeugdleider van bovengemelde cursus. Ook het Katholieke gedeelte werd met goed gevolg afgelegd. Onze hartelijke gelukwensen heren en we hopen dat onze AFC veel van uw gewaardeerde werk mag profiteren.



## Woensdagavond-overpeinzing

Toen ik laatst aan een van de spelers van het eerste elftal de vraag stelde, wat hij dacht van de concurrentie van onze nieuwe eerste klasser „Alkmaar '54”, antwoordde hij: „leuk, dat kan voor ons alleen een stimulans zijn, om nog intensiever te trainen en te trachten nog beter te spelen”. Dit antwoord, zo welgemeend en fijn aanvoeld deed mij werkelijk goed. Alleen vroeg ik mij af: „Zouden de anderen er ook zo over denken?” Als dat het geval is, ik heb geen reden om er aan te twijfelen, dan hoeven we de toekomst niet donker in te zien. Als ik goed ben ingelicht, ligt het in de bedoeling om in 't vervolg, zo veel mogelijk de 3e klassers samen uit en samen thuis te laten spelen, teneinde zo weinig mogelijk concurrentie van de 1e klasser te hebben. Daar zit m.i. wel iets in. Wij A.F.C.-ers hebben er dan voor te zorgen dat wij de gunst van het publiek waardig zijn. We zullen iedere wedstrijd weer dienen te strijden van de eerste tot de laatste minuut. Wij allen zullen met wegcijfering van het eigen „ik” moeten meehelpen om de mooie AFC-boom, nog groter en bloeiender te maken. Met goede wil kan dat. Ieder heeft hierin z'n eigen taak, maar de spelers van het eerste hebben ongetwijfeld de zwaarste taak. Zij beseffen dit ten volle maar als het dan eens een of een paar wedstrijden minder goed gaat, moet de rest niet fitten of kankeren, daar heeft niemand iets aan. Alleen gezonde en opbouwende kritiek is op z'n plaats.

Vanaf deze plaats doen wij dan ook een dringend beroep op het grote legioen getrouwen, dat onze jongens van de 1e klas N.H.V.B. hebben gesteund naar de 3e klas K.N.V.B. Toen was het de stimulans om te trachten gelijk te komen met onze zusterverenigingen Alcmaria en Alkmaarse Boys. Laat dan nu Alkmaar '54 de stimulans worden om ons spelpeil zo hoog mogelijk op te voeren en te bereiken wat er maar te bereiken is. We behoeven gerust niet verder te springen dan de polsstok lang is, maar we moeten eruit halen wat er in zit.

Mannen van A.F.C. zet 'm op!

Met deze hartekreet wil Uw krabbelaar eindigen maar niet na U allen zonder uitzondering, van de Voorzitter tot de kleinste welp toe, van harte een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar te hebben toegewenst. Moge het U en Uwe gezinnen in 1955 goed gaan.

Ceedee.