

Vroeger leerde ik op school dat het jaar 1672 het zogenaamde rampjaar was in onze vaderlandse geschiedenis. Voor de geschiedenis van AFC is volgens mij 1942 het rampjaar. In het jaarverslag van '41-'42 wordt geconstateerd dat vele tegenslagen de voortgang van AFC gestuit hebben. Er wordt gesproken over "de zwaarste periode der AFC geschiedenis". Het jaar is voor de club zo zwaar, dat "er bij bepaalde leden twijfels zijn opgekomen ten aanzien van de liquiditeit en bestaansmogelijkheid van R.K.A.F.C.". Hieronder een opsomming van een aantal zaken die in dit rampjaar hebben plaatsgevonden:

"Doordat de heer Verberne ons de huur van de kleedkamers opzegde, zijn we nu niet meer in het bezit van kleedkamers, terwijl tot overmaat van ramp de Duitse Weermacht ons voetbalterrein in beslag nam. Deze inbeslagname duurde slechts luttele dagen wat evenwel genoeg was om ons terrein in zodanige staat achter te laten, waarop voetballen praktisch onmogelijk is."

Het komt dit seizoen enige malen voor dat "spelers zonder enige reden, buiten medeweten van den aanvoerder en op eigen gezag, het veld gedurende het spel verlieten. In een geval heeft het bestuur bij monde van den voorzitter den speler ogenblikkelijk geroyeerd".



Trainer Hoek is over de zomertraining beslist tevreden, maar de wintertraining "was veel minder om niet slecht te noemen". De trainer is ervan overtuigd dat er meer gepresteerd kan worden, "daar er zich spelersmateriaal onder de leden bevindt waar onze stedelijke zusterverenigingen mee gebaat zouden zijn". Hij stelt het A juniorenteam ten voorbeeld, dat "het kampioenschap van haar afd. heeft behaald en het B elftal dat ook nog 'n goede kans maakt".

"Wegens gebrek aan deelname wordt besloten de wintertraining te laten vervallen."

Het eerste elftal degradeert bijna uit de 1<sup>e</sup> klasse. "Door twee keer gelijk te spelen tegen S.V.W. en S.R.C. tweemaal te verslaan wist het eerste stand te houden."

Het aantal juniorenleden is dit jaar sterk in aantal gedaald.

Toch is het dit jaar niet altijd kommer en kwel. Financieel gaat het redelijk. Aan alle verplichtingen kan worden voldaan. De oude schuld kan ondanks alles nog iets teruggebracht worden. Deze wordt met f 0,71 verminderd naar f 467,62. Tijdens de ledenvergadering van 30 juli kan de voorzitter Th. Sterken mededelen "dat het bestuur erin geslaagd is kleedkamers te kopen. Hij doet een beroep op de leden om mede te helpen met het opbouwen der kleedkamers". De koopsom voor de kleedkamers is f 550,-. Er komt geen waterleiding in de kleedaccommodatie. Wel worden er "enige regentonnen geplaatst, opdat er steeds water ter beschikking zal zijn".

Hieronder een foto van een van de AFC - elftallen voor de nieuwe kleedkamers.



Tot slot nog een citaat uit de notulen van de bestuursvergadering van 20 juli 1942 om aan te tonen dat de oorlog dan nog in volle gang is. "De voorzitter kan niet nalaten de geestelijk adviseur te bedanken voor zijn grote medewerking in dezen, en om de woorden van de voorzitter als het ware kracht bij te zetten werd opeens de rust verstoord door de explosies van ontspringende granaten. De oorzaak hiervan was, dat een Engels vliegtuig zich verstout had het Nederlandse kustgebied binnen te dringen, op welk vliegtuig de Duitsers als gekken begonnen te schieten."